

Også i J-klubben har det været et mærkeligt år, præget af Corona. I forhold til de problemer Corona har medført i verden og i Danmark, er vores aflysninger af stævner og arrangementer selvfølgelig langt under bagatelgrænsen. Alligevel er det træls, da vi havde glædet os, det er trods alt kapsejladser og arrangementer der giver liv og fællesskab til klubben. Men det giver anledning til at overveje om vi kan organisere vores aktiviteter på en anden måde fremover. Mere om det senere.

J-klubbens indre liv i det forgangne år er mærket af, at to af de store medlemmer, faktisk de to eneste æresmedlemmer af J-klubben, Hartvig Sulkiewicz og Finn Pedersen begge er gået endeligt fra borde. De har begge haft enorm betydning for juniorbådens liv og overlevelse, med deres engagement og kærlighed til den lille KDY15m2. Æret være deres minde.

Når nu vi (næsten) ikke har gennemført arrangementer i 2020, vil jeg i stedet reflektere lidt over, om denne ekstraordinære Corona fremkaldte situation kan give anledning til ændringer i vores tilgang.

I virkeligheden burde sejlad, også kapsejlad, passe super godt ind i det mantra der har lydt i 2020. 'Sammen – hver for sig'. Når vi sejler små besætninger på 2 max. 3 personer er vi hver for sig, og dog sammen i fælles sejlad. Det sociale efter sejladserne, hvor der jo typisk er et eller andet fællesbord til spisning, er måske en lidt større udfordring. Jeg kan dog sagtens forestille mig at madkonceptet med forholdsvis enkle midler kan ændres til at være i bedre overensstemmelse med Corona retningslinjer. Ry Open i år er så en test på om vi ikke også i den sociale del af arrangementet kan finde ud af at være sammen hver for sig. Den enkleste løsning er måske individuelle pizzaer eller andet udefra. Det prøver vi i morgen. Men så simpelt behøver det ikke at være. Tænk bare på al den kreativitet skolelærere måtte fremtrylle stort set overnight i marts, for at kunne gennemføre undervisningen. Vi må kunne finde på noget....

Generalforsamlingen her er også et eksempel, hvor vi måske ligefrem kan opnå en forbedring. Corona medførte at en stor mængde arbejdspladser pludselig fandt ud af, at virtuelle møder rent faktisk godt kunne bruges. Alting kræver tilvænning. Nu er vi startet med at Generalforsamlingen har et virtuelt ben. Måske vi skulle overveje åbne bestyrelsesmøder, med online deltagelse af medlemmer udenfor bestyrelsen. Det kunne give ideer, input og viden til bestyrelsesarbejdet udover det, som vi 4-5 personer i bestyrelsen sidder med i dag. Og mulighed for at man som medlem kunne bidrage, uden nødvendigvis at forpligte sig på at skulle sætte tid af til fysiske møder i den anden ende af landet.

Vores facebook gruppe har pt 89 medlemmer. Det er selvfølgelig ikke mange i det store billede, men ikke så ringe endda, i betragtning af hvor mange både der reelt sejler. Og det bedste er, at der løbende kommer nye til. Mennesker der har købt eller ønsker at købe en juniorbåd. Det er min ambition at vi bliver bedre til at række ud efter potentielle J-sejlere. Hvad enten det er instruktive videoer om vedligeholdelse, transmissioner fra sejladser, en skærpet market-place på hjemmeside eller andet.

Og glædeligt at se at der kommer nye til. Velkommen til 426. Og til næste år kan vi også sige goddag til 399 med Heine ved roret. Med Verner Jensens stærke assistance har jeg selv fået tryllet 408 op af den sjællandske muld. 277 er købt af en entusiastisk ung mand. Han og jeg er i samarbejde om en vinterplads i HAL 16 Maritimt Værksted i Helsingør (en af de gamle værftshaller). Formålet med at få plads der er todelt. 1) Det giver mulighed for at renovere 277 under gode rammer. 2) En juniorbåd i HAL 16 vil flytte juniorbåde frem i bevidstheden hos de træsejlere der kommer i HAL 16. Så forhåbentlig lykkedes det allerede her i 20/21.

Bestyrelsen har været i dialog med både DFÆL og KDY om en eller anden form for fælles stævne i forbindelse med afholdelse af J-klubbens KM. Her til Ry Open 2020 deltager Jesper Adler, som er medlem af KDY's kapsejladsudvalg. Vi kender Jesper som baneleder fra vores succesfuldt afviklede jubilæumsstævne i 2016 i Skovshoved. Så der er håb om at vi fremover kan få et endnu tættere link til KDY's organisatoriske muskler og netværk. Det ser vi frem til.

Så selvom J-klub året har været stille, synes jeg godt vi kan sige: På vej mod de 100 – still kicking and alive.

Tak for ordet